

## Eduardo Bonnín Aguiló, Vị Sáng Lập PT Cursillo

Ngày 6 - 2 - 2008, lúc 4 giờ chiều, Ông Eduardo Bonnín đã qua đời sau một cơn bệnh ngắn ngủi, hưởng thọ 90 tuổi. Ngày ấy quả thật là ngày định mệnh do Chúa Quan Phòng vì một số lý do. Đó là Thứ Tư Lễ Tro, khởi sự Mùa Chay Thánh, đánh dấu con đường dẫn đến tự do đích thực và ghi nhớ năm thứ 68 kỷ niệm một biến cố lịch sử trong cuộc đời của ông Bonnín.



Trong khi bày tỏ lòng ngưỡng mộ Ông Bonnín và thương tiếc vì mất đi viên đá góc tường lỗi lạc này trong Phong Trào Cursillo, Văn Phòng Điều Hành Toàn Quốc cố gắng ghi lại vắn tắt cuộc đời và nhân cách của vị sáng lập các Khóa Học Kitô Giáo (PT Cursillo) với một số trích đoạn rời rạc từ bản phác thảo tiểu sử của ông.

Ông Eduardo sinh tại Palma de Mallorca ngày 4 - 5 - 1917, tại tư gia mà ngày nay trở thành Quán "Bar Niza". Ông Bonnín là người con thứ hai trong số 10 người con. Cha Mẹ là Ông Bà D<sup>n</sup> Fernando Bonnín Piña và D<sup>a</sup> Mercedes Aguiló Forteza. Ông Bonnín lúc còn nhỏ được Cha mình âu yếm gọi là "Bé Lớn". Ngay từ thời thơ ấu, mẹ của anh Bonnín và ông ngoại tên Jorge (là người đã ảnh hưởng nhiều đến đời sống của ông), đã in sâu trong tâm trí của ông những điều căn bản của Kitô giáo: đó là Tình Yêu Thiên Chúa và điều quan trọng là phải "cùng đồng hành" với kẻ khác. Sự kiện này đã trở thành viên đá góc tường trong cuộc đời của ông.

Anh Eduardo bước vào tuổi thanh xuân không những tràn đầy "Tinh Thần Kitô hữu" mà còn bồn chồn thao thức chứ không chiều theo trào lưu xã hội đương thời. Anh Bonnín lo lắng về việc sứ điệp của Chúa Kitô lúc bấy giờ được trình bày một cách tầm thường, không có hồn. Anh cố công học hỏi những tư tưởng của tất cả các nhà văn sắc bén về các vấn đề tâm linh, nhấn mạnh nhu cầu biết chính mình và tình bằng hữu giữa người với người.

Khi lên 18 tuổi, do Nội Chiến Tây Ban Nha bùng nổ, anh Eduardo ghi tên nhập ngũ. Biến cố này lại xảy ra cùng lúc với Thế Chiến II đã buộc anh phải ở lại trong quân đội gần chín năm. Trong thời gian này, anh Bonnín đã gặp khá nhiều thanh niên khoác lác về những giá trị "khác" rất dị biệt với những gì mà anh đã chứng kiến trong số các bạn thời thơ ấu của anh. Thời kỳ này ghi dấu một giai đoạn quan trọng trong đời sống và công việc làm của anh.

Đúng là do ý Chúa Quan Phòng, anh Eduardo nhận được bản văn bài nói chuyện của ĐGH Piô XII trong dịp tiếp xúc các linh mục và giáo dân Thành Phố Roma. Sự kiện này xảy ra ngày 6 tháng 2 năm 1940, cách nay đúng 68 năm. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu tìm kiếm những phương thức mới mẻ giúp mọi người biết tình yêu Chúa, nhứt là những kẻ ở nơi "xa xăm". Trong các tư tưởng của anh Eduardo, những nguyên tắc này trở thành đường lối chỉ đạo căn bản của anh. Tình yêu Thiên Chúa, tình bạn và con người, đặc biệt những kẻ ở nơi "xa xăm".

Từ dạo đó, anh Eduardo đã hiến dâng trọn đời mình để triển khai sự kết hợp những nguyên tắc ấy, bày tỏ ra trong một bài viết mà rốt cuộc trở thành bài rollo (bài nói chuyện) nhan đề "Nghiên Cứu Môi Trường." Bài này khai sinh ra một phong trào được biết đến với danh xưng "Các Khóa Học Kitô Giáo" hay PT Cursillo.

Sau khi tham dự Khóa ngắn hạn thứ 2 dành cho các thành phần lãnh đạo hành hương cao cấp tại Lluc (ở Mallorca), trong Tuần Thánh năm 1943, để chuẩn bị cho một cuộc hành hương đến Santiago năm 1948, anh Eduardo Bonnín xét thấy cấu trúc này, với một vài thay đổi đáng kể, có thể hữu dụng trong việc truyền sức sống vào những nguyên tắc được suy ngẫm trong bài nói chuyện (rollo) "Nghiên Cứu Môi Trường".

Với những khái niệm này, và với sự hỗ trợ của Trung Tâm Công Giáo Tiến Hành tại Felanitx, anh Eduardo đã tổ chức KHÓA CURSILLO đầu tiên trong lịch sử Phong Trào vào ngày 20 tháng 8 năm 1944, tại một căn nhà gỗ miền núi, gọi là "Mar i Pins", tại Cala Figuera (Santanyi). Anh Eduardo đảm nhận vai trò Khóa Trưởng, với hai anh José Ferragut và Jaime Riutort làm trợ tá.



Và như thế, nhờ Ôn Sùng của Chúa Thánh Linh, PT Cursillo ra đời.

Cũng chính những dàn bài, những bài học, và các bài nói chuyện (rollos) đã được sử dụng tại Cala Figuera (với một vài thay đổi không đáng kể) đã giúp tổ chức thêm bốn Khóa giữa hai năm 1945 và 1948, dọn đường cho các Khóa Cursillos đã và đang được hân hoan tổ chức cho đến ngày nay. Cũng phải kể đến một Khóa Cuối Tuần mở tại San Honorato ngày 7 tháng 1 năm 1949, mà (sau niềm phấn khởi của chuyến hành hương Santiago) Khóa này được chính thức đặt tên là Khóa Cursillo #1.

Ông Eduardo nay đã về Thiên Đàng, đang Hội Nhóm với Cha của mình, âu yếm gọi niềm vui Phục Sinh xuống cho toàn thể Cursillistas khắp thế giới, và thúc giục họ thi hành công tác tông đồ hầu mọi người, nhứt là những kẻ ở nơi "xa xăm", biết rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta.

De Colores!