



## **CURSILLISTAS: TÁC NHÂN CỦA PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN GIÁO MỚI** *BÀI CHIA SẼ CỦA ĐGM PETER A. ROSAZZA, D.D., TẠI ĐẠI HỘI CURSILLO TOÀN QUỐC, NEW YORK, 25/7/2013*

1. Mến gửi các bạn lời chào De Colores. Đại Hội này là một dịp cho chúng ta nhớ lại câu chuyện của chúng ta, nhớ chúng ta là Cursillistas và chúng ta được mời gọi làm gì trong Giáo Hội ngày nay. Các vị Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Bênêđictô XVI cùng với ĐTC Phanxicô đang kêu gọi Giáo Hội thực hành phương pháp Truyền Giáo Mới, mới trong sự hăng hái, phương pháp và cách truyền đạt. Gọi là mới, chính yếu là vì chúng ta trực diện với một thế giới mà sự hiện diện của Thiên Chúa bị đẩy ra khỏi tâm trí của nhiều người trong thời đại ngày nay. Chúng ta sẽ đề cập đến khuynh hướng tục hóa chút xíu nữa cũng như các phản ứng, cả tiêu cực lẫn tích cực, đối với trào lưu phiên toái này.

a. Cùng lúc chúng ta phải để tâm trí vào Chúa Giêsu Kitô luôn luôn, hôm qua, hôm nay và mãi mãi như thế. Chính Chúa Giêsu đã gọi các Tông Đồ và các nhà truyền giáo tiên khởi để giới thiệu cho mọi người hiểu biết Chúa. Chúa Giêsu trang bị cho chúng ta với Chúa Thánh Linh là Đấng tác động chính yếu về việc truyền giáo. Chúa Thánh Linh đã được tuôn tràn trên Giáo Hội để Ngày Lễ Hiện Xuống được hình thành. Cũng Thánh Thần ấy hiện diện trong tâm hồn chúng ta và trong tâm hồn mọi con người phạm, thậm chí ngay cả khi họ không công nhận sự kiện quan trọng này.

b. Chúa Giêsu là Đấng cho chúng ta nhắm tới mỗi ngày và đặc biệt trong Năm Đức Tin này và cho những ai được mời gọi thực thi công tác Truyền Giáo theo phương pháp mới. Điều này không khó khăn đối với chúng ta là Cursillistas bởi vì Chúa Giêsu đã là tâm điểm trong Khóa Ba Ngày Cuối Tuần của chúng ta và chính ngài là Đấng luôn luôn hướng dẫn chúng ta đến với Chúa Cha.

c. Chúa Giêsu đã truyền đạt trong tâm hồn mỗi người lòng khao khát Thiên Chúa. Chúng ta phải thuộc nằm lòng và suy nghĩ nhiều về những lời nói quan trọng nhứt của Thánh Augustinô: *“Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa, và tâm hồn con sẽ không nghỉ yên cho đến khi được nghỉ ngơi trong Chúa.”* Thậm chí cả những khi người ta nói rằng họ thỏa mãn rồi và không cần Chúa đâu, thì chúng ta có thể nói với họ (nếu chúng ta quen thân họ), *“Không đâu, bạn cần Chúa đấy.”*

d. Cũng thế, chối bỏ hoặc thờ ơ đối với sự hiện diện của Chúa Giêsu và quyền năng của Phúc Âm, và sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu, đều ám chỉ người ta chỉ nghĩ đến họ và con người phạm trở thành tiêu điểm. Từ suy nghĩ này người ta mới tin rằng chúng ta có thể tự giải thoát khỏi mọi ưu phiền làm ta khổ sở. Khuynh hướng này chối bỏ tội tổ tông và những hệ lụy của nó, như lòng tham lam. Tính tham lam, một trong bảy tội đầu, đã trở thành yếu tố chính của cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 mà chúng ta và những người còn lại trên thế giới đang tìm mọi cách thoát ra. Tính tham lam chịu trách nhiệm về việc sập đổ một hãng xưởng tại Bangladesh gây tử vong cho hàng trăm người nghèo, vô tội và siêng năng cần cù. Ta có thể đặt nghi vấn ở đây, nếu chúng ta ý thức điều này là những người làm công nghèo khổ như những kẻ này, sản

xuất nhiều áo quần mà chúng ta mua với giá phải chăng, nhưng họ lại không có đủ tiền để mua mặc với tiền lương họ lãnh.

e. Thí dụ của Chủ nghĩa Mác-xít và những lời nói của ĐGH Bênêdictô XVI chứng minh rằng chúng ta không thể tự mình xây dựng một xã hội công bằng hơn. Chủ trương như thế đã gây ra tử vong và đau khổ cho hàng triệu người sống dưới ách Cộng sản.

f. Khi đọc những dấu chỉ thời đại, các vị Giáo Hoàng đã nói rằng phương thức mới trong việc truyền bá Phúc Âm phải đương đầu với chủ nghĩa thế tục. Điều này hiển nhiên nhất trong các quốc gia tại "miền bắc", đó là Hoa Kỳ, Canada và Tây Âu cho dù Phúc Âm cũng đang đạt được chỗ đứng ở Châu Mỹ La Tinh. Từ ngữ "secular" (tục hóa) do tiếng Latinh "saeculum" có ý nghĩa là "thế gian." Đây là chủ trương quyết liệt và càng ngày càng gia tăng việc tách rời tôn giáo ra khỏi nhà nước làm cho đức tin tôn giáo truyền thống, việc theo đạo và hành đạo nói chung, càng ngày càng suy yếu," theo Richard Allen trong tác phẩm khá hay của ông đó là *Giáo Hội Tương Lai*. Xu hướng này nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ của các nhà báo, giới khoa bảng, nghệ sĩ và các nhà lập chính sách.

g. Chúng ta nhìn thấy nỗ lực của nhiều người muốn nói với chúng ta rằng chúng ta không có chỗ đứng trong xã hội. Chúng ta phải ở trong các nhà thờ và các nơi thờ phượng khác của chúng ta nhưng không được tham gia vào các "vấn đề chính trị."

- Khác biệt giữa Giáo Hội với nhà nước và giữa nhà thờ với xã hội.

- Những kẻ theo chủ nghĩa thế tục trân trọng tiếng nói của chúng ta trong các vấn đề họ tán thành, như là hủy bỏ án tử hình. Lý do là vì cuộc đời này chỉ có một mà thôi cho nên cất ngăn là sai lầm. Chúng ta dĩ nhiên chống đối án tử hình bởi vì phải nhất quán với luân thường đạo lý của cuộc sống.

- Theo kinh nghiệm của tôi ở trụ sở quốc hội nhà nước. "Nếu mọi người giống như bạn, chúng ta sẽ thua!"

- Vấn đề khó khăn mà Giáo Hội chúng ta đang đương đầu với Sắc Lệnh của Bộ Y Tế (là phải cung cấp dịch vụ ngừa thai và triệt sản trong các chương trình bảo hiểm y tế của chúng ta ) là một biểu lộ của chủ nghĩa thế tục. Vào lúc này chính quyền liên bang nói rằng các giáo hội chẳng cần phải tuân theo nhưng các cơ sở của chúng ta như các trường cao đẳng và đại học và bệnh viện thì phải tuân theo. Chúng ta dĩ nhiên xem những cơ sở này là cánh tay nối dài của chúng ta biểu lộ chúng ta là ai và thực thi những gì Chúa Giêsu gọi chúng ta làm, cho kẻ đói ăn và dạy dỗ người mù chữ và chăm sóc kẻ bệnh tật và cao niên yếu ớt.

- Do đó, theo Richard Allen, "khắp thế giới người Công Giáo đã biến đổi từ một khối đa số có ảnh hưởng lớn đối với văn hóa loài người nay trở thành một văn hoá thiểu số ở thế thủ..."

h. Làm sao đối phó lại chủ nghĩa thế tục? Một cách đối phó vô ích là tự xem chúng ta là "các nhóm thiểu số ở thế thủ và ứng dụng một thứ chính trị nhằm xác định **căn tính của mình** để tái khẳng định niềm tin và những tập quán từ xưa đến nay, làm sâu sắc thêm ranh giới giữa căn tính mình và văn hóa bao quanh."

Phản ứng: chính chúng ta tự khép kín và trở lại những gì được nhận thức như các thói quen Công Giáo chân thực. Những thói quen này bao gồm Thánh Lễ Đặc Biệt bằng tiếng LaTinh (Nghị Thức theo Nhóm Thánh Piô X) do một số linh mục trẻ chủ xướng, mặc áo lễ của kỷ nguyên đó, và một số thói quen khác do sự từ chối của Công Đồng Vaticanô II.

i. Những người hành động như thế không hiểu biết thần học – Công Đồng này được chấp thuận bởi hai đức giáo hoàng (Gioan XXIII và Phaolô VI) và đa số lớn lao

các Thượng Phụ của Công Đồng tức là các giám mục từ khắp thế giới Công Giáo về tham dự.

j." Lẩn trốn trong các nhà thờ của chúng ta có thể mang lại ít nhiều an ủi nhưng làm như vậy sẽ làm cho Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống trở nên vô ích." ( TGM Rino Fisichella, Phương Thức Truyền Giáo mới: Đối phó với thử thách của Thờ Ơ, p. 61 )

2. Đối với Cursillistas trong công tác Truyền Giáo mới, chúng ta lưu tâm đến các vị giáo hoàng hằng nhắc nhở chúng ta rằng Giáo Hội được mời gọi trở nên ánh sáng cho các Dân Tộc và dân thân phục vụ thế giới, cho dù có vẻ khó khăn.

" *Niềm vui và hy vọng, đau buồn và sự đau khổ của con người trong thời đại chúng ta, nhất là những người nghèo khổ hoặc bị ảnh hưởng bằng bất cứ cách nào, cũng là niềm vui và hy vọng, buồn phiền và khổ đau của những kẻ theo Chúa*" (Vui Mừng và Hy Vọng, hoặc Giáo Hội trong Thế Giới Ngày Nay, # 1).

3. ĐGH Phanxicô, trước khi được bầu chọn bởi các Hồng-Y khi các ngài gặp nhau trước khi Hồng Y Đoàn Hợp Kín bầu chọn Giáo Hoàng, đã ghi chép vài suy tư sau khi ĐHY Jaime Ortega Alamino yêu cầu ngài. Đức tân Giáo Hoàng cho phép ĐHY sử dụng những điều đã được ghi chép. Đây là bốn điểm mà ĐGH tương lai đã ghi lại, trong đó ngài chỉ cho thấy làm cách nào ngài sẽ hướng dẫn Giáo Hội, một Giáo Hội không khép kín chính mình, nhưng bước ra ngoài để loan báo Tin Mừng qua lời nói và hành vi tử tế đối với những người nghèo khổ.

- Đầu tiên là việc truyền bá Phúc Âm bởi vì Giáo Hội được hình thành do Chúa Giêsu, chính yếu là để mang Tin Mừng đến thế giới. "Chính Chúa Giêsu là người thúc ép chúng ta từ bên trong. Việc truyền bá Phúc Âm hàm ý lòng mong ước trong Giáo Hội là giải thoát chính mình và đi bất cứ đâu mà Phúc Âm chưa được nghe nói đến cũng như đi vào những nơi đầy tội lỗi, đau khổ, bất công, thiếu hiểu biết và ngay cả những người không chấp nhận tôn giáo một cách triệt để."

- Với thái độ khép kín, khi Giáo Hội không giải thoát chính mình để ra đi loan báo Tin Mừng thì Giáo Hội chỉ nghĩ đến mình và rồi trở nên bệnh hoạn. Thật ra những điều ác trong suốt thời gian dài gây ưu phiền cho các cơ cấu của Giáo Hội, ăn rễ sâu trong những điều mà ĐTC Phanxicô gọi là "Giáo Hội tự ngưỡng mộ mình." Trong Sách Khải Huyền, quyển sách cuối cùng của Tân Ước, Chúa Giêsu nói rằng Chúa đang ở trước nhà và gõ cửa. Rõ ràng bản văn nói rõ Chúa gõ cửa từ bên ngoài để đi vào nhưng Chúa cũng gõ từ bên trong hầu chúng ta để cho Chúa đi ra. Giáo Hội tự khép kín, luôn giữ Chúa Giêsu Kitô trong mình và không để cho Chúa đi ra.

- Thật đáng tiếc, khi Giáo Hội tự khép kín (mà không nhận ra điều này), cho nên Giáo Hội tin rằng Giáo Hội có sự sáng riêng cho mình. Cho nên Giáo Hội không còn là một mẫu nhiệm của sự sáng và điều này nhường chỗ cho sự dữ tệ hại nhứt, đó là tính "ưa thích những cái trần tục" thiêng liêng, tệ trạng tai hại nhứt này xâm nhập cho nên Giáo Hội trần tục sống vì mình, nhờ mình, cho mình.

- Cuối cùng, khi nghĩ đến đức giáo hoàng kế tiếp (ĐGH Phanxicô đã nói điều này trước khi được bầu chọn), vị ấy phải là người mà do lòng mình suy tư và kính mến Chúa Giêsu Kitô, sẽ giúp Giáo Hội bước ra ngoài thế giới và trở nên người mẹ có hiệu quả vui sống thoải mái Truyền Bá Tin Mừng.

- Xin nói thêm, thảo nào vị này thu hút rất nhiều Hồng Y cho nên đã bầu chọn ngài làm Giáo Hoàng. Amen. (692)

a. Thậm chí trong khi còn là Tổng Giám Mục TGP Buenos Aires, ĐHY Jorge

Bergoglio đã giảng dạy cách này. Những điểm sau đây trích từ một lá thư ngài đã viết cho các Cursillistas trong TGP của ngài trong năm 2011 như sau:

b." Là Giáo Hội, tất cả chúng ta cần phải kết hiệp trong Chúa Kitô để Người ngự trị trong tâm hồn chúng ta.... Bây giờ, hơn bao giờ hết, chúng ta cần sự hiện diện của các bạn trong nhiều môi trường khác nhau để trở thành ánh sáng và niềm vui cho vô số anh chị em không nhận ra Thiên Chúa là một Người Cha yêu thương, triu mến họ."

c. Món quà Kerygma (hân hoan loan truyền các chân lý tôn giáo) mà các bạn đã lãnh nhận trong Khóa Cursillo, có tính cách truyền giáo, như chiếc kiềng ba chân chỉ cho thấy Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo.

d. Là Giáo Hội, tất cả chúng ta cần hiệp nhất với Chúa Kitô, hầu Người không chỉ thống trị trong tâm hồn chúng ta và chỉ lúc đó chúng ta sẽ có thể nhận ra Chúa như hai tông đồ trên đường Em-mau.

e. Khi cảm ơn các bạn về cuộc hành hương của mình là Cursillistas, tôi xin các bạn đừng bao giờ ngưng canh tân trong Phép Thánh Thể của Chúa Giêsu, lòng nhiệt thành tông đồ của mình và của các bạn hữu ở các buổi Hội Nhóm.

f. Bây giờ, hơn bao giờ hết, chúng ta cần sự gần gũi của các bạn trong môi trường để là ánh sáng và niềm vui cho vô số anh em và chị em không nhận ra Thiên Chúa là một Người Cha yêu thương, triu mến họ."

g. Hôm nay, hơn bao giờ hết chúng ta cần sự hiện diện của các bạn hầu nhiều gia đình có thể tìm được tình yêu siêu việt của Chúa Kitô – một chiều kích mới và lớn hơn tình yêu của con người.

h. Hôm nay, hơn bao giờ hết chúng ta cần sự hiện diện và chứng từ của các bạn trong các buổi Ultreyas, để tiếp tục tiến bước trong khi công bố và sống món quà Kerygma, đó là hân hoan loan truyền Phúc Âm.

i. Tôi xin các bạn cầu nguyện cho tôi. Xin Chúa và Trinh Nữ Maria, Mẹ của Ông Thánh ở cùng và chăm sóc các bạn.

#### 4. Tầm quan trọng của giáo dân trong Phương Thức Truyền Giáo Mới.

a. Lời nói dí dỏm của Newman về giáo dân: *cầu nguyện, đóng tiền, và vâng lời*

b. Trích từ 'Christifideles Laici' = Ông Gọi và Sứ Mệnh của Người Tín Hữu Giáo Dân Trong Giáo Hội và Trần Thế. (30-12-1988) Đức Chân Phước Gioan Phaolô II lặp lại lời Chúa Giêsu trong Sách Phúc Âm của Thánh Luca 4:18: "*Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.*"

• Chúa Giêsu nói thêm: "Như vậy với ơn Chúa Thánh Linh tuôn đổ ra trong khi nhận Bí Tích Thanh Tẩy và Thêm Sức, các bạn được chia sẻ trong cùng sứ mệnh của Chúa Giêsu là Chúa Kitô, (Đấng được xức dầu), Vị Cứu Chuộc và Cứu Tinh" p. 28.

• Khi Chúa Cha đã sai tôi đi, nên tôi cũng sai các bạn ra đi - áp dụng cho chính mình là Cursillistas.

c. ĐGH Phaolô VI trong EN, #70 : " Ông gọi đặc biệt của người tín hữu giáo dân đặt họ ở giữa thế gian và được giao phó hầu hết những công việc thế gian khác nhau, và vì lý do đó họ phải thực hiện một phương thức truyền bá Phúc Âm rất đặc biệt." Sau đó ĐTC định rõ những lĩnh vực trong đó các bạn là thành phần giáo dân cần nỗ lực gây ảnh hưởng (CÁC MÔI TRƯỜNG). Evangelium Nuntiandi - EN (Truyền Giáo Trong Thế Giới Ngày Nay, ngày 8 – 12- 1975)

"Lĩnh vực sinh hoạt truyền giáo RIÊNG của giáo dân là thế giới mênh mông và phức tạp của chính trị, xã hội và kinh tế, cũng như thế giới văn hoá, của các ngành

khoa học và nghệ thuật, của đời sống quốc tế, của các phương tiện thông tin đại chúng. Nó cũng bao gồm nhiều thực tại khác đang mở ra cho việc truyền bá Phúc Âm như là tình yêu con người, gia đình, giáo dục trẻ em và thanh thiếu niên, công việc chuyên môn và sự đau khổ.

**Càng có nhiều giáo dân được Phúc Âm soi sáng dần thân trong những thực tại này, cố nhiên họ để hết tâm trí vào và ý thức rằng họ phải tận dụng hết khả năng Kitô hữu của mình thường bị kiềm chế và chôn vùi, thì lúc đó càng có nhiều thực tại này phục vụ Vương Quốc của Thiên Chúa và do đó sẽ giúp ích cho công việc cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô mà không phải đánh mất hoặc hy sinh một chút nào bản tính con người của họ, nhưng đúng hơn là nhắm vào một khía cạnh siêu việt cũng thường được xem nhẹ." (Cũng viện dẫn lời của Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong Tông Huấn của ngài, "Christifideles Laici" = "Ơn Gọi và Sứ Mệnh của Người Tín Hữu Giáo Dân Trong Giáo Hội và Trần Thế," (ngày 8 – 12 – 1988).**

d. Thấm nhập những môi trường này bằng giá trị Phúc Âm như nước hoa lan tỏa đầy một căn phòng (hoặc mùi nước hoa cạo râu? )

e. Một vị bác sĩ đã nói, "*Bàn thờ của tôi là bàn mổ của tôi.*" Kết hợp niềm tin và cuộc sống.

f. Pat Quinn và "Tất cả trong Gia Đình"

g. Những gương sáng của Joe Lopes, Joe Cravanzola là những nhà truyền bá Phúc Âm, làm cho Phúc Âm và các giá trị của Phúc Âm hiện diện trong thế giới ngày nay.

**5. Tầm quan trọng của việc cam kết phục vụ Chúa Giêsu Kitô và Phúc Âm của Chúa như đã được công bố trong và qua Giáo Hội:**

a. ĐGH Phaolô VI : " Những người đồng thời với chúng ta sẵn lòng nghe những chứng nhân hơn là nghe các giảng sư, và nếu họ lắng nghe các giảng sư, đó là vì họ cũng là nhân chứng." ( EN #41 )

b. Liên quan đến giới trẻ: " Họ khát khao về tính cách xác thực. (Ví dụ, ĐGH Gioan Phaolô II thu hút nhiều người trẻ như vậy cũng vì điểm này và bởi vì ngài tin tưởng họ. Hàng triệu bạn trẻ đổ xô đến Roma khi ngài qua đời.) Họ ghê sợ những điều giả dối hoặc sai quấy và trên hết, họ đang tìm kiếm sự thật và tính trung thực."

c. Sự tổn hại cho Giáo Hội chúng ta và nhiều người khác do tệ nạn lạm dụng tình dục trẻ em vị thành niên và cách thức một số giám mục đã giải quyết vụ này, đặt sự an toàn của các linh mục lên trên các trẻ em và giới trẻ.

d. Những thanh thiếu niên và SBNR (viết tắt của 'spiritual but not religious') - tâm linh nhưng không đạo đức) - có thể cho một số người trẻ thấy tầm quan trọng của Giáo Hội qua các buổi tĩnh tâm của họ, tại đây họ có kinh nghiệm về Giáo Hội như chúng ta đã có, khi sống kinh nghiệm Khóa Cursillo của chúng ta.

• Hơn nữa, cần thiết có một cơ quan để giúp phục vụ người nghèo, chẳng hạn.

**6. Chúa không bỏ chúng ta. Chúa đã cho chúng ta phương tiện nhằm giúp chúng ta trong nhiệm vụ loan truyền Phúc Âm.**

a. Thánh Lễ Misa và El Santísimo Sacramento (Lời cầu nguyện trước Thánh Thể)

- "Khi đã rước mình và máu thánh Chúa vào lòng, chúng ta biến thành những kẻ mang lấy Chúa Kitô." (Saint Cyril Thành Giêrusalem). Giống như Mẹ Rất Thánh của chúng ta!

b. Hội Nhóm Thân Hữu - (1) Để hỗ trợ lẫn nhau;

(2) Để có trách nhiệm tìm cách làm thế nào các bạn

thực hành việc sống Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo, đó là chiếc kiềng ba chân,  
(3) Để mang lợi ích cho Giáo Hội và cả thế giới nữa.  
c. Các Thánh – Giáo Hội chúng ta đã gây dựng rất nhiều người có thể trở nên  
gương sáng cho tất cả chúng ta.

## **KẾT LUẬN**

Tôi xin kết thúc bài chia sẻ này với lời của ĐGH Phaolô VI trong Tông Huấn “Truyền Giáo Trong Thế Giới Ngày Nay”, #76, như sau: " *Thế giới, mặc dù có vô số dấu hiệu phủ nhận Thiên Chúa, nhưng vẫn đang đi tìm kiếm Thiên Chúa trong những cách bất ngờ và đau đớn cảm nghiệm được nhu cầu cần có Thiên Chúa. Thế giới đang kêu gọi những nhà truyền giáo hãy nói lên nhu cầu ấy về một Thiên Chúa mà chính các nhà truyền giáo phải biết rõ và quen thuộc đến độ họ có thể nhìn thấy được Đấng Vô Hình. Thế giới kêu gọi và mong chờ nơi chúng ta: có cuộc sống giản dị, tinh thần cầu nguyện, bác ái với mọi người, nhất là đối với những kẻ thấp hèn và nghèo khó, có tinh thần vâng phục và khiêm tốn, vô tư và hy sinh bản thân. Không có dấu chỉ của sự thánh thiện này, thế giới chúng ta sẽ gặp khó khăn trong công tác làm xiêu lòng những người sống đương thời với chúng ta. Có nguy cơ trở nên vô hiệu và vô ích.*"

Xin Chúa Giêsu soi sáng hướng dẫn Giáo Hội Chúa trở nên ánh sáng cho tất cả những người khao khát Thiên Chúa và soi sáng chính các bạn là Cursillistas trong Giáo Hội tiếp sức thực hiện công tác này. Amen.